



# Ett Hopp i Mörkret

Nyhetsbrev från

**Maj-Lis Filantropiska InsamlingsStiftelse**

december 2014 – februari 2015

## Hitta Julens Messias

Forts från sidan 2 Första frågan i Gamla Testamentet: *Var är du?* Varför gömmer du dig? Adam och Eva i Eden som syndat mot Herren Gud, skändes och gömde sig. Första frågan i Nya Testamentet; *Var är Han?* Josef och Maria letade efter vart Jesus tagit vägen. Vi behöver verkligen hitta Messias, som tar bort vår skuld!

I stora Jesusfilmen kommer det inte riktigt fram att ingen tog livet av Guds Son. Han gav det frivilligt. Han gick själv upp till Jerusalem, fast han visste att han skulle dödas där. Han som blev spottade i ansiktet, bar bort vår synd. Men *i stället för skam och vanära ska ni få dubbelt igen av allt gott*, Jesaja 61:7.är Guds önskan för oss och Messias har öppnat dörren till Guds hjärta.

**Synd** i Google – ett tillstånd där människan är inkrökt i sig själv. Allt rör sig kring mig själv och mitt eget och kan leda till främlingskap. Som teologisk term betyder det brott mot det gudomligas vilja, att göra orätt, moraliskt oriktig handling. I uppslagsböcker hittar jag att ”**synd och skam**” – ska tvättas bort. I Danmark 29 mars 2013 blev synd och skam ”AF MED HOVEDET”; Punkboom, festivaler, hårdrockband, filmer, videos, CD osv I Synonymboken är synd bl.a. förtappelse, brott och **synonym till skam** står; samvete, ånger, hederskänsla.

I biblisk ordbok finns sida upp och sida ned för **synd** med t.ex ”Se Guds lamm som borttager världens synd.”

Hitta Julens Messias och bli ren, förlåten, ny!



## Ett hopp i mörkret

### OBS

via posten  
eller som e-post via Internet.

Ni som får våra brev och läser om arbetet med så stort intresse att ni själva är med och sänder oss resurser att arbeta med, är viktiga. Har du möjlighet ta emot Nyhetsbrevet per e-mejl hjälper du oss minska utlägg.

Sänd din e-mejl till; [styrelsen@maj-lis.org](mailto:styrelsen@maj-lis.org)

### Se

ett video- klipp från intervju av Oldsberg, filmad av Janolof Fritze, vid Oldsbergs presentation av olika länderna i början av EU-tiden.

Du hittar det under fliken ”historik” på vår hemsida.

[www.maj-lis.org](http://www.maj-lis.org)

Bank: Millennium i Portugal:  
IBAN: PT50 0033 0000 0238026341481

Nordea i Sverige:  
IBAN: SE13 9500 0099 6026 0900 4995

**PlusGiro 90 04 99-5**



Ursprungstext: Maj-Lis, Zoe Weiner & Tessa Bryant.  
Planering: Pilar Albuquerque. Foto: Zoe Weiner, Samuel J., Adonia.  
Illustration: Maj-Lis. Tryckning: Printipo.



**Matinsamling och utdelning** Klipp ur St.Julians skolinformation om mat-bank-tävlingen mellan fyra grupper, där Franklin samlade in till Maj-Lis Filantropiska. Gruppledarna och årskurs 9 elever kom med till vår lokal för att hjälpa till att sortera allt och då de lyssna till Maj-Lis berättelse hur Stiftelsen arbetar blev det något annat än bara att vinna de högsta poängen. De började förstå att **många i vårt närområde behöver hjälp** och att de kan hjälpa till..

*Det är inte så viktigt med tävlingen, det som betyder något är att vi hjälper människor.* Max Hamill (grundskol ledare)

*Det känns riktigt bra att få ge något till folk som verkligen behöver det.* Olivia Harris (grundskol ledare)

*Vi var så ivriga över ma-tävlingen, men efter att ha sett vad Maj-Lis hade gjort, hur mycket hon hade uppnått och hur glad hon var, blev jag ödmjuk. Jag blev hänförd av hennes energi och jag respekterade henne ännu mer efter att ha insett att jag förmodligen aldrig skulle bli så osjälvisk. Jag är så glad att vi hade möjlighet att hjälpa till, även om det var bara lite, det har gett mig **nyfunnen motivation** och en mycket mer positiv inställning till välgörenhet organisationer.* Luxi Xu år 12 skol ledare



**Evigheidsdimensionen förändrar tillvaron!**

En vanlig bild av Jesus, är som Den gode herden – som lyfter upp det sargade fåret och bär det på sina axlar. Ett inre sår, något sjukt innanför, kanske ingen ser mot om man har något andra märker och tycker synd om oss.

Förra veckan, när jag går ut för att hämta post, närmar sig en granne klädd för motorcykel. Jag hade en av mina vänner här nyss, och vad ska man säga. Hans 24-åriga dotter hade kastat sig genom fönstret och låg död nedanför, då han kom tillbaka från mataffären. Han måste flytta tycker jag och trycker på hjälmen. Jag ska också flytta. Måste få ordning på min tillvaro och så drog han iväg med sin skinande, stora motorcykel. **Där står jag och hinner inte säga vad jag tänker;** 'Även om du flyttar eller går någon annanstans, måste du ta med dig själv. Du kan inte komma ifrån dig själv!'

Julbudskapet om en Frälsare behövs varje dag. En sårad människa kan bli helad, få en ny chans. Mindfullness. Nej, nej! (Gammal buddistisk lära att man kan ändra sitt sätt att tänka, känna och handla, som om det inte kommer en domens dag.) Nej, få bort det som sårar. Lämna synden, få förlåtelse och börja om. Bli född på nytt, som Jesus kallar det, eller som Gud säger: byt ut stenhjärtat mot ett av kött och blod. Julbudskapet är att få en ny chans. Forts.sid 4



Familjebilden till årets julbrev, tagen vid M-L75-års firande april 2014.

**Notiser från Portugal**

**Sommarens och höstens läger.** Hälsning från Ana Correia ansvarig för ACRAS förberedande arbete, innan behandlingshem.

”Tack så hjärtligt för din / er hjälp . Den var mycket viktig och bra för de ungdomar som fick vara med. Sådana här tillfällen sätter spår för resten av livet och det som såddes finns där. **Vi måste få fortsätta** ordna läger och för 2015 bestämma tidpunkt när vi kan planera det.”



1 december börjar julmånaden. **Vi önskar att människor runt om oss ska må bra** och att de också ska kunna glädja sig. Trettonde oktober fylldes Fatima-platsen med tusentals längtande människor som vinkade till Mariastatyn som bars runt av prästerna. *De hoppas på något himmelskt*, som egentligen Gud och hans Son Jesus – Messias, den uppståndne och han som ska komma tillbaka, längtar efter att ge varje människa. Så även om världen känns oroligt med alla stormar, väderförändringar och allt dödande både i enskilda familjer och terrorism och hat mot allt kristet så kan vi ge hopp.

Vi förbereder julpåsar med **något** till familjer och det nödvändigaste till hemmen. Vi lägger med kalender med ett hoppfyllt ord för var ny dag för 2015, som Siloam Mission ordnat. Du kan också vara med och fylla på i julpåsarna med något. Tror också att ”något litet extra” skulle betyda **något extra** för dem som inte kan vänta på något alls, inte ifrån någon.