



Ett Hopp i Mörkret

Nyhetsbrev från

Maj-Lis Filantropiska InsamlingsStiftelse

juni - augusti 2015

Tack

till WRVS kvinnoorganisation.

Vid WRVS morgonkaffe samlade de ihop och fyllde matkassar till vår organisation!

Sekreterare Deborah och Barbara kom och gladdede oss med allt detta...

Vi har många att dela med oss till!



... varför hör inte kungen också på radio?



Se ny kortfilm på hemsidan www.maj-lis.org om fattiga pensionärer som Stiftelsen hjälper. De kom skräckfyllda efter att ha blivit rånade av kriminella gäng i Portugal. Maj-Lis kommer här och ger dem tröst.

Ursprungstext: Maj-Lis Johansson. Planering: Pilar Albuquerque. Foto: Samuel Johansson, MLL.
Illustration 2 sidan 2 av Pedro Metello: ur ML barnbok Ze Branco.
Video: Samuel Johansson. Tryckning: Printipo.



Bank: Millennium i Portugal:
IBAN: PT50 0033 0000 0238026341481

Nordea i Sverige:
IBAN: SE13 9500 0099 6026 0900 4995

PlusGiro 90 04 99-5

-Varför är vi i Portugal, pappa? undrar Mikael 3 ½ år.
Jag tycker vi skulle bo hos mormor i Sverige.

-Jamen det är väl roligt att vi får vara här och göra radioprogram som berättar för andra om Jesus? Det finns till och med ställen där man kan bli dödad om man gör det.

-Men varför det då?

-Jo, därför att i en del länder har kungen eller presidenten bestämt att man inte får prata om Gud.

-Men pappa, varför hör inte kungen på radio då? undrar Mikael.

Läs sid 3: **Läger för barn i sommar också**

Hur ska man kunna vinna i en så svår värld? Övervinna ondskans makt! Isis skapar skräck. Ungdomar från våra länder åker till Syrien för att kriga. De hittar en "livsuppgift", tycks de tänka. De lever i vår värld, men gör sitt val och ger sig ut i våld och terror mot kristna och judar.



Mörker och natt ska komma över alla jordens folk, står det i Jesaja 60:2, Och i Lukas 21:25-27, ska nationerna råka i gungning, förvirrade av det upprörda havet. Klimathot. Domedag. Aldrig har folk varit så fascinerade av jordens slutgiltiga undergång som nu. Hur kan ondskan bli så härskande i en människa att hon vill döda? Hur kan Den Evige tillåta? Faktiskt är det Gud själv som har sista ordet.

Gud vill inte att någon går förlorad utan att alla ska nå fram till sinnesändring, därför varnar han oss. Jesaja 59:1-2 *Lyssna nu! Herren är inte så svag att han inte kan rädda er. Och han har inte blivit döv! Han kan höra er när ni ber! Men problemet är att era synder har skilt er från Gud.*

Synd är att vägra göra Guds vilja! Att inte göra allt Gud vill. Sedan Adams uppror mot Gud ligger det i människans natur att vägra lyda. Synden avskärmar oss från Gud och får oss att

leva vårt eget liv på våra egna villkor. Vi ställs varje dag inför val. Vad väljer vi? ... *den som inte behärskar sin vassa tunga, bedrar sig själv...* Vi måste **fylla oss** med det goda och med Guds hjälp **välja** det goda.



Maj-Lis Johansson

Notiser från Portugal

Läger för barn i sommar också

Sedan åttiotalet har vi tagit med oss barn på läger. De som varit med har sett med egna ögon att det finns ett fantastiskt liv, där hopp och tro segrar.



Finns inte ekonomi, hoppar man lätt över barns behov. Barnen behöver goda förebilder och nyttig mat, men de behöver också få lära sig läsa och skriva, för att kunna klara sig i dagens samhälle. Hundratusental av de vuxna är analfabeter här i landet och därmed är och förblir också många barn analfabeter.

Förr arbetade vi via de vuxna, men ofta händer det efter att ha skrivit in ett barn i skola, köpt böcker, ordnat uniformer och skolväskor så plötsligt slutade han eller hon att komma till skolan. Barnen måste stanna hemma för att ta hand om sina småsyskon, då den vuxne går ut.

Var med och gör det möjligt för ett barn eller flera. Förra året kostade det omkring sju hundra kronor för ett barn; hyra av gård och resan dit, mat, försäkring och material att arbeta med. De flesta medhjälpare ställer upp frivilligt. I år räknar vi med 80 Euro, 788 kr, för varje barn. Hoppas vi kan få ta med många barn och ge dem hopp och tro.

