



Tack till alla som hjälper oss. *Särskilt tack till;*
Stiftelsen Tabita, Siloam Mission, WRVS, Bredängs Pingst.

Nytt behov som dyker upp är **transporter**. Det behövs pengar bara **för att kunna hämta** det vi blir erbjudna. Förr sa vi: *får vi något till vår dörr, så vet vi vem som vi kan ge det till*. Idag frågar folk om vi kan ta emot, men de kan inte frakta det till oss. Nej faktiskt ger de t.ex. för att de själva fått lämna sin bostad då de inte kan betala sin hyra, eller sitt lån. De berättar att el, gas och vatten varit avstängda och nu får de själva gå. Andra berättar om dödsfall som släkten inte vill rensa upp efter, utan önskar slippa och ber oss ta hand om kläder och möbler och annat av värde.

Ett annat transportprojekt är **för att kunna ge**. Svenska skolan här i Carcavelos, erbjuder sina bänkar och stolar, då de byter ut till nya. I Orei's arbetet i Guinea Bissau har de skolor utan bord och stolar, men för att komma till Orei's skolor, behöver de fraktas dit. Vem vill lösa den transporten? Titta gärna på hemsidan och läs mer om dem vi samarbetar med.

www.maj-lis.org

Från sommarens läger



Ursprungstext: Maj-Lis Johansson, Magdalena Daley.
Planering: Pilar Albuquerque. Foto: Rene Olsson, Maj-Lis, Adonia.
Illustration sid 1: Maj-Lis. Tryckning: Printipo.



Bank: Millennium i Portugal:
IBAN: PT50 0033 0000 0238026341481
Nordea i Sverige:
IBAN: SE13 9500 0099 6026 0900 4995
PlusGiro 90 04 99-5

Ett Hopp i Mörkret

Nyhetsbrev från

Maj-Lis Filantropiska InsamlingsStiftelse

september – november 2015

Visst finns Gud

Gud är så stor att
ingen kan ha honom i hjärtat
utan att det syns.

För 37 år sedan gjorde jag den här bilden. Jag ville förklara att det märks på något sätt, då en person är fylld av sin övertygelse. Jag tycker själv inte om att bli påhoppad.

Då en av våra tre söner var 3 år 8 månader och vi hade vårt kvällsprat, pratade han med båda armarna rakt utåt och sa med kraftig stämma: ”Gud är så stor, att han inte kan komma ända hit ner, för då fastnar han i träden ute på gården. Gud är jätte-jätte stor! Ja så stor att han kan bo i



alla som älskar honom. Han kan bo i alla på samma gång. Och han har så stora öron att han kan höra när alla ber” fortsätter Samuel. ”Men man kan ju inte se Gud” påpekar mamma.” Man vet att han bor i hjärtat, fast det inte syns. Men det är en sak Gud inte kan göra. Han kan inte bo hos någon utan att det märks”.

Där det inte finns undervisning om Gud, blir folk förvildat.

Kanske det stämmer, som TV nyheterna ser ut idag.

Kära vänner!

Carcavelos 18 augusti 2015

En hälsning ifrån Stiftelsen Maj-Lis, MLF:s styrelse, medarbetare och volontärer, till er som har intresse och hjärta och ber för oss och skickar gåvor. **Tack, tack!** Alla som kan, ordnar till det för semestern. Dock, finns det andra som inte kan, men som med er hjälp har fått komma på läger och ha det jättetrevligt. Deras vårdnadshavare, mor/far/släkting eller institution, har fått tillbaka sina ungdomar, glada och tacksamma. Det är fantastiskt roligt att se och uppleva denna entusiasm. Ungar från olika stadsdelar sjunger och hoppar och trivs. I skrivande stund har vi en omgång till, nu med dagkollo och inte övernattnig.

Visst finns Gud!

-Jag bad en gång men fick inget svar, säger en del. Att be till Gud kan fungera som när man vill ha kontakt med någon på internet. Man sänder en hälsning igenom någon av de nät som finns och önskar få vara någons vän. Får man ett "ja", så har man tillgång och rätt att komma in på den andres nät. Med Gud är det liknande. Först måste man få rättighet att komma in i Guds närhet genom att bli syndfri, sedan kan man be och få svar. -Oh gud, ropar många, mitt i vilket sammanhang som helst. Det är att synda, att använda den Eviges namn som svärord. Be först om förlåtelse och rening. Gud tar emot, via Jesus. Det är vägen för tillträde till Guds territorium, Guds hjärta. Sedan vet man att man är Guds barn.

Har just bläddrat i färskas dagstidningar. Större delen av sidorna är försäljning av något. Alla vill sälja sitt. Och jag vill sälja mitt! Gud finns och lever idag. Men det kostar skjortan att få tag på honom. Guds Sons förelöpare Johannes ropade ut: den som har två skjortor ska ge den ena till någon som behöver den. Tillbaka till dagstidningarna. På sidorna med dödsannonser, hittar jag bara några enstaka med kors. De flesta har symboler som man kan välja via annonsören. Tror man inte längre? Eller vågar man inte visa att man tror? I en står: Jag ska älska dig för evigt. Vart och hur kom evigheten in?

Få tag på Gud. Hoppas på Gud.
Samtala med Gud.
Säg att du kommer
i Jesu namn.
Han inbjöd mig!
Han bjuder dig!



maj-lis@johansson.com

Maj-Lis Johansson
Av. Anibal Firmino da Silva, 319 R/C
P -2775-692 Carcavelos, Portugal

+351 936 465 389
www.maj-lis.org

Notiser från Portugal

Då Maj-Lis behövde vara i Sverige och hjälpa sin make Eskil, under hans sista år, kom Magdalena till vår hjälp. Här med familjen; Mark och Ruby.



Foto: Rune Olsson

Den Stora Berättelsens sammanbrott

Det talas mycket om den nya stressrelaterade ohälsan. Vi ser alarmerande statistik på långtidssjukskrivna och förtidspensionerade. Ny vokabulär som *utmattningsdepression* och *utbrändhet* har letat sig in i våra ordförråd.

Den lilla människan lever i en allt mer obegriplig verklighet där man har en känsla av att allt försiggår ovanför ens huvud, det är ingen idé att försöka påverka. Många har en känsla av maktlöshet i en värld av multinationella bolag och globala koalitioner. Det är svårt att urskilja en mening, ett sammanhang i helheten. Det finns inte längre några visioner och religionen spelar en perifer roll i de flestas liv. Det här brukar betecknas som "de stora berättelsernas sammanbrott". Vi tror att det bara är den egna kroppen vi kan påverka. Men många har ont i själen. **Utan vision går folket under**, står det i Bibeln (Ords 29:18)

Utan Den Stora Berättelsen, blir livet obegripligt och fragmenterat. Tänk dig en fotbollsmatch där ingen av spelarna vet att det är en fotbollsmatch som pågår utan alla har sin egen idé om vad de håller på med och ingen känner till reglerna för fotboll utan tycker att var och en kan göra vad de känner för, bara det känns rätt.

Magdalena

I Bryssel är det inte bara EU-möten!

Församlingen där Fabien är med, ordnade festlighet inför hans pensionering. Jag fick glädjen att vara med och tacka för allt han har kört genom Europa och också kommit till oss med. Än brinner Fabian och hans fru för att fortsätta. Här med barn och barnbarn, som var med och firade.



90 SVENSK
KONTO INSAMLINGS
KONTROLL

Adress till Stiftelsens styrelse

styrelsen@maj-lis.org