



Ett Hopp i Mörkret

Nyhetsbrev från

Maj-Lis Filantropiska InsamlingsStiftelse

mars – maj 2017



SANNINGEN kommer till ljuset

Mitt i allt skämt och allt roligt, finns något **absolut**. *Sanningen ska göra er fria*, står det i Bibeln. Idag används Ordet för att avlägga en ed, för att försäkra att man ska hålla det man lovar. Sanningen behöver bekräftas. Med handen ovanpå görs en högtidlig försäkran inför människor, men egentligen är det inför Gud.

I min farfars 1912 års bibel står det i Joh 3:21:

Den som gör sanningen kommer till ljuset, på det att hans gärningar må varda uppenbara, ty de äro gjorda i Gud.

Gud var schysst mot Adam. De talades vid. Gud sa vilka regler som gällde. Där i Paradiset fick han äta fritt, förutom av ett träd, för då ska "du döden dö". Avtalet var bindande att inte ens röra vid det trädet!

Adam kände sig fri och glad. Han hade allt han behövde. Både mat och fru. Men en dag gömde båda sig då de hörde Gud komma. De hade förlorat friden och det hade blivit mörkt i själen. Kontakten med Gud dog.

Samma mörker kom över hela mänskligheten. Man önskar att det där ovissa inom en, var antingen vitt eller svart. Livet skulle vara mycket lättare så. Men tyvärr finns det en del som verkar bra men är dåligt medan annat verkar dåliga men är bra.



Det var just Adam och Evas problem: frukten som Gud hade skapat var bra. De ville bara prova lite, för ormen sa att inte Guds sagt så, så de tog ett smakprov. Men uppgörelsen var att inte ens komma vid Livets träd. Här stängdes dörren. De blev båda utestängda. De blev syndare enligt Guds kontrakt och ansvariga för sina beslut. Och när Skaparen ställde sig frågande, skyllde Eva på ormen och Adam skyllde på Eva.

Alla släkter har sedan dess behövt en Frälsare. Gör man bättring, sinnesändring och bryter med synden, kommer ljuset och upplyser oss om vad som är rätt och fel. T.o.m änglar kan falla. Ormen var en före detta Guds tjänare, en överängel, som fallit. Bara för att vår kultur tillåter allting, säger det inte att allting är gott i Guds ögon. Gud är Gud, den Högste, som gör vad han säger och håller vad han lovar. Ju mer man läser i Boken, desto mer lär man känna sin frälsare och desto lättare blir det att säga förlåt. Läs bibeln, världens mest lästa bok. Ju mer du vet, desto mer kan du tycka.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Maj-Lis'.



Notiser från Portugal

Trettonde oktober och maj, firas Fatima i Portugal. 13:e maj i år blir det ännu större än vanligt. Landet kostar på många miljoner för inbjudan till påven och miljonertals pilgrimer väntas också hit.



Klipp ur två tackbrev:



**COMUNIDADE
CRISTÃ INTEGRAL**

Vi tar tillfället att tacka för allt intressant ni gör och också passa på att tacka för kylskåpet som nyss blev vårt.

Vi önskar Stiftelsens framgång i allt.

Pra. Juliana

Om varje person i världen hade tillräckligt med mat, bostad, inkomst;

Om alla människor hade lika möjligheter;

Om all möjlig social ondska och orättvisa kunde tas bort,

Skulle man ändå behöva en sak – J E S U S

– J. W. Hyde

I Eskils engelska bibel hittade vi en inklistrad lapp.



Apoio Social

...många av ungdomarna

hade inte kunnat komma med, utan ert stöd.

Under sommarens läger hade vi med 100 barn och 33 ledare... Det var ni som gjorde att det blev bra, både boende och mat, alla dessa veckor. Vi hoppas kunna räkna med er under många år.



Bild från avslutningskonserten Musical 2016 Cacém

Tidigare Nyhetsbrev hittar du på www.maj-lis.org

Vi har nu avslutat 28:e året sedan InsamlingsStiftelsen blev en godkänd organisation 1988. Men redan 1974 tog vi initiativ att hjälpa Portugal som från en dag till en annan genomlevde revolution och folk strömmade hit från alla före detta kolonier. Vi fanns på plats och den ringa begynnelsen växte snabbt. Vi finns vid liv tack vare er alla som på olika sätt engagerar er.

Då var det akut kris. Vi arbetade i stor skala.

Nu arbetar vi dels via Hemmen vi varit med om att bygga upp, både behandlingshemmen och Hem för gamla, dels via församlingar som ställer upp för fattiga och hungriga. Det är angeläget och vi ser resultat. Jag möter människor hela tiden som börjat se att det finns ett annat sätt att se och tänka och handla. Fattiga, tilltufsade och trasiga människor får nytt hopp. Alla är vi eviga och värda att få en ny chans.

Och så har vi barnen.

Lägertiden är väldigt viktig. Många barn har knappt varit utanför sitt kvarter. De får resa bort och får några dagar tillsammans med tränade och kärleksfulla människor. Barnen får lära sig att de behöver gå i skolan, även om ingen hemma kan läsa. Genom lägerverksamhet vill vi också hjälpa dem att själva stå för det som är sant och riktigt. En del läger är musikläger andra är speciellt om konst. Och ibland blir det dagsläger på platsen, gatan eller park i närheten.

Vad önskar vi då? Barnläger!

En penninggåva - liten som stor – skulle vara enormt uppskattad. Vi fortsätter vårt gemensamma uppdrag. Vi gör det tillsammans.

P.S. Kan du ta emot vårt Nyhetsbrev per e-post, skriv den då till styrelsen@maj-lis.org



Bank:
Nordea i Sverige:
IBAN: SE13 9500 0099 6026 0900 4995
PlusGiro 90 04 99-5
Millennium i Portugal:
IBAN: PT50 0033 0000 0238026341481