



Ett Hopp i Mörkret

Nyhetsbrev från

Maj-Lis Filantropiska Insamlings Stiftelse

juni-augusti 2005



Ibland när jag försöker förklara vad jag gör här i Portugal säger någon:

“Jaha, så du sysslar med välgörenhet?”

Av någon anledning klingar ordet “välgörenhet” illa i mina öron. Kanske jag associerar till rika damer man läser om i veckotidningar, som försöker döva sina samveten och framstå i lite bättre dager genom att bedriva “välgörenhet”. Det låter som att man sträcker sig ner från en upphöjd position till “behövande”. Jag skulle hellre kalla det “medmänsklighet”.

Man vill hellre vara stark än svag. Man vill hellre vara den som hjälper än den som blir hjälpt. Vi försöker vara duktiga, goda och starka. Men det har ingenting med det kristna evangeliet att göra! Jesu budskap är det omvända: bekänn dina synder och svagheter, att du inte räcker till, att du är liten, svag och utlämnad. Vi är alla behovets barn, i desperat behov av vår Frälsare.

Jesus är radikalt politiskt inkorrekt och menar att vi alla är onda och att bara Gud är god (Luk 11:13, 18:19). Det kristna evangeliet är obevekligt och obekvämt: **Vi har alla syndat och gått miste om härligheten från Gud** (Rom 3:23). Det här är inga humanistiska tankegångar, som för fram tanken om människans inneboende godhet. Det kristna evangeliet är ytterst humanitärt! Vi är alla medmänniskor (såvida vi inte är en motmänniska?). Gud själv blev vår medmänniska i Jesus Kristus! Han var både Gud och medmänniska. **Det är grunden till att vi bedriver “medmänsklighet” i Stiftelsen.**

Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat, eller törstig och gav dig att dricka? När såg vi dig hemlös och tog hand om dig eller naken och gav dig kläder? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig? Kungen ska svara dem: “Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig.” (Matt 25:37-40)



Problemen i världen kvarstår. Detta är en bild från 199?. Den kunde lika gärna ha tagits idag.

Flykt undan fattigdomen

I dag är det inte främst flyktingar från Portugals forna kolonier, som har det sämst. Det kommer folk från Östeuropa och **dokumentlösa migranter som cirkulerar inom EU och lätt hamnar permanent i Portugal**, där ribban är lägre. De är inte flyktingar enligt FNs definition. De är inte förföljda på grund av sin politiska uppfattning eller religiösa tro, utan de flesta är flyktingar undan fattigdom. **De vågar livet för att de hoppas att Europa ska ge dem ett drägligare liv** och ser ingen framtid i sina hemländer, ingen möjlighet till förbättring. Fattiga ser på TV:s såpoperor och får en falsk bild av hur livet i Europa är: en rik värld materiellt sett. Det är ett av skälen till att många vill emigrera. Men roten till problemet är fattigdom. Ingen vill berätta sanningen om torftiga jobb och att man föraktas som svart immigrant.

Kära sommarhälsning till er alla!

Juni 2005

Torkan här i Portugal är var mans bekymmer. I vanliga fall har vi regntid oktober till maj. Men den här vintern kom det inget regn alls! Och nu börjar torrtiden, då man inte ser ett moln ända fram till hösten. Månne öknerna dra sig in i Europa?

Öken ja, ibland kan det tyckas som om vi människor är utblåsta som en öken. Och i så fall skulle man kunna säga att **den andliga öknen i Europa, breder ut sig**. Bibeln liknar människor med *uttorkade brunnar, som källor utan vatten.* (2 Pet 2:17)

När de... söker vatten och inte finner något och deras tungor torkar ut av törst, då ska jag svara när de ropar till mig. Jag, Israels Gud, ska aldrig överge dem. Jag ska låta floder rinna fram. (Jes 41:17- 18)

Varför kämpar vi i Stiftelsen, för att hjälpa människor som misslyckas och som har det jobbigt och som törstar efter något annat? Svaret är: därför att med Guds hjälp, kan man få må bättre. Många får en solid gudstro. Det hjälper dem i de påfrestningar som präglar deras tillvaro. De får en inneboende styrka. Trots att situationen ser hopplös ut, får många en envis tilltro till framtiden och är fast beslutna att nå sina mål.

Jesus sa: Jag är livets vatten. Och det står om Jesus:

Jag tillhörde Herren i begynnelsen, innan han skapade universum. Sedan urminnes tider finns jag. Jag existerade före jorden. Jag levde innan haven skapades, innan källorna sprudlade fram med sitt vatten på jorden, innan bergen och kullarna skapades. Ja, jag föddes innan Gud skapade jorden, åkrarna och bergen.

Jag var med när han spände ut himlarna och formade de stora källorna i havens djup. Jag var med när han satte gränserna för haven och gav dem befallning att inte överskriva dem. Jag var med när han gjorde ritningarna till jorden och haven... Vad lycklig jag var över det han hade skapat - hela vida världen och hela människosläktet. (Ordsp.8: 22-31)

Skulle inte han kunna släcka vår törst!



Adress till Maj-Lis i Portugal:

Maj-Lis Johansson
Av. Anibal F da Silva 319, R/C
P-2775-692 CARCAVELOS, Portugal

Tel 00351 214 560 147
Fax 0014127743763

...fortsättning från framsidan

Fattigdomen i Portugal ökar

Fattigdomen sprider sig och drabbar inte bara etniska minoriteter. Idag har vi **minst två miljoner** fattiga i Portugal, skriver både tidningen DESTAK och Economia, enligt ekonomen Rogerio Amaro. Han nämner åldringar, långtidsarbetslösa, barn till arbetsnarkomaner, fångar och hemlösa, familjer med endast en förälder, och småjordbrukare drabbas.



Den värsta torkan på nästan 100 år

Ransonera vattnet; Undvik karbad, Stäng kranen väl medan du tvålar in dig, Använd kokvattnet från grönsaker till soppa, Spola inte i onödan. Så lyder rekommendationerna i Portugal nu.

Svenska TVs Aktuellt rapporterade 21 mars att de besökt Alentejo i sydöstra Portugal, **en av de allra fattigaste regionerna i EU**. Vid den årstiden brukar det vara ljusgröna skott på vinrankorna. Men landet har drabbats av **den värsta torkan på nästan 100 år**. Det har inte regnat sen i oktober.

Bonden Manuel har inget vete för sina får och getter.

– De har redan börjat svälta, suckar han. Det finns inget för dem att äta. All växtlighet håller på att torka bort. Det regnar inte. Det finns inget hopp. Det är katastrof.

Sverige anser, i EUs långtidsbudget, att stödet till länder som Portugal, hellre ska gå till medlemsländerna i öst. Men portugisen Vitor tycker:

– Ett land som hans, där **arbetskraften fortfarande är okvalificerad**, jämfört med övriga EU, förtjänar att stödjas.

De goda EU åren verkar vara över. Nu måste Portugal skapa sin egen framtid, slutar Aktuellt.

Adress till Stiftelsens styrelse:

Gunnel & Roland Sjöholm
Andréevägen 33

Tel 036 - 14 03 60
gunnelochroland@globalnet.net

Postgiro 90 04 99-5

554 66 Jönköping, Sverige