



Snö i Portugal

I februari var det en historisk dag i Lissabon. På 54 år har det inte snöat ordentligt. Under årens lopp har det fallit lite snöflingor nu och då, men nu måste flera motorvägar stängas av och det var riktig kaos med många trafikolyckor.

Lyckan lyser i deras ansikten över allt det vita vackra, som plötsligt fanns inom räckhåll på Medelhavsnivå.



Barn i Bulgarien

som fått hjälp av Stiftelsen. Tänk vad mycket, en liten gåva kan göra, för att förvandla den grå vardagen.

För gåvan ni sände har vi organiserat barnfest på flera platser med present till barnen. Ett 70-tal barn kom för första gången och är från familjer, från före detta muslimer. **Tag emot vår tacksamhet!** Med kärlek, Penka och Hary.



PlusGiro 90 04 99-5

Layout: Samuel Johansson

Ett Hopp i Mörkret

Nyhetsbrev från

Maj-Lis Filantropiska InsamlingsStiftelse

mars - maj 2006



Stiftelsen stöttar ett av jordens fattigaste länder

Portugal var en gång de stora sjöfararnas land, men likt en del andra imperier har de fått lämna "sina länder". Guinea Bissau var fram till 1974 en portugisisk koloni. Efter statskupper och oroligheter och långvarigt krig är Guinea Bissau idag ett av jordens fattigaste länder. *En hel månads* lön där på Afrikas västkust, är ungefär som *en enda dags* lön i Portugal. Guinea Bissau;

- Tropiskt land med 1,6 milj. invånare
- Utan fungerande skolsystem
- könsstympar 99 % av kvinnorna
- 75 % analfabeter
- 40 % muslimer
- Några få procent kristna

Pingstkyrkorna i Portugal stöder landet i återuppbyggandet. Stiftelsen skickar med material vi får in, som skolböcker och kläder och annat.

Kära vänner!

Se vad det står i bibeln ...det blir mörkare och mörkare **ända tills** de levande och de avsomnade får se *den eviga soluppgången*.

Vi kan alltså tro på att det mörka och onda ska besegras och ta slut och vänta en evig soluppgång! Tro på något så oändligt, underbart och evigt - i motsats till allt vi ser och hör omkring oss. I dag vågar man knappt tro på någon eller något. Man blir lurad, beljugen, bestulen och överfallen. Det är feigt och falskt och det är mörkt i tankarna på människor.



Jesus undervisare sina efterföljare, att de skulle gå ut och leta upp förövarna och de vilsna, **ända tills** de fann dem!

Här kan vi få vara med och ge en hjälpande hand i Stiftelsens utmaningar.

Det finns hopp för barnet som misshandlats och det finns hopp för den övergivne föräldern och alkoholisten. Det finns hopp för den värste! Ingen är bunden till ett öden. Ingen är programmerad till ett olyckligt liv på grund av arv och miljö. Alla har frihet att välja, och att välja rätt, och välja bort det onda.

Vad händer i fortsättningen om inte mänskligheten väljer mer rätt än tills nu? Där det står om **den eviga soluppgången**, är ett avsnitt från en tid där "dryckenskapen bedövar vårt folks beslutsförmåga", som profeten säger i Bibeln. Det blir värre och värre. Fördärvets man ska komma och det blir mörkare och mörkare **ända tills de levande och de avsomnade får se den eviga soluppgången**.



Adress till Maj-Lis i Portugal:

Maj-Lis Johansson
Av. Anibal F da Silva 319, R/C
P-2775-692 CARCAVELOS, Portugal

Tel 00351 214 560 147
Fax 0014127743763
maj-lis@johansson.com

Hur kan man bara lämna iväg sitt eget barn?

Kärleken till sitt eget barn är något av det djupast mänskliga och några av de starkaste band som finns. Ändå kan man gå ned sig så att man inte tar hand om det barn man själv fött. En del vill inte ens se det. Andra lämnar ifrån sig babyn när den är så sjuk och undernärd att det knappt finns hopp om återhämtning. **Ibland, vill de egentligen inte lämna bort sitt barn, men på grund av omständigheterna de lever under, ser de sig ingen annan utväg. Det kan lika lätt vara partnern som kommer med barnet.**



Här överlämnas en pojke, av sin far, för att bli omplacerad.

Hur kan en människa bli så omänsklig?

Sitter man ständigt utan mat, obildad, sviken, utan resurser eller kontakter, som en nolla i samhället. Utan en förebild att se upp till blir tillvaron en ond cirkel. Själva menar de ofta att livets öde är förutbestämt av Gud, och inget man kan göra något åt.

Går det att komma tillbaks?

Vad säger man när den som tiggat, själv kommer för att ge. När den hopplöse knackar på med en plastpåse torkade löv till te, eller den som tömt marmeladburken och fyllt den med hemplockade oliver, eller den med en bukett röda hemgjorda tygblommor.

Listan kan göras lång. Ta till exempel mannen som knyter upp sin säck och ut hoppar kaninen. Eller medicinstuderande med broschyr i handen där han vunnit ära för sitt examensarbete om den som var helt under isen och idag hjälper andra. **Det går att bli mänsklig och att förbli mänsklig under omänskliga förhållanden.**

Adress till Stiftelsens styrelse:

Gunnel & Roland Sjöholm
Andréevägen 33
554 66 Jönköping, Sverige

Tel 036 - 14 03 60
gunnelochroland@globalnet.net

PlusGiro 90 04 99-5