



# Ett Hopp i Mörkret

Nyhetsbrev från  
**Maj-Lis Filantropiska InsamlingsStiftelse**

mars - maj 2008



...fortsätter från framsidan

Utanför Bicesse Äldreboende

## Amerikanska militärer från NAVSTA stationen hjälpte till i stiftelsens arbete.

NAVSTA brandmän packade alla gåvorna i flera transportbilar och militärerna fick tonvis med säckar med kläder med sig, hundratals skor, hygienartiklar, cyklar, barnvagnar och leksaker. Av de torra och konserverade matvarorna gjordes familjepåsar.

Tania Dickson skrev i en artikel bl.a.:

– Julfirandet för enorma välsignelser och mängder av presenter till oss, men de är oräkneliga som inte har det så bra och som har lämnat sina hem och sina länder, i hopp om frihet och glädje i stället för förföljelse. Låt oss inte glömma hur bra vi har det och vilken tur vi har.



PlusGiro 90 04 99-5

Layout: Samuel Johansson  
 Foto: Hari Atanasova och Maj-Lis Johansson



## Amerikanska militärer från NAVSTA stationen hjälpte till i stiftelsens arbete.

Sexton militärer tog sina lediga dagar och kom över från Rota, Spanien. De organiserade och förberedde en hjälpsändning under längre tid och en rad olika avdelningar inom militärbasen hjälptes åt att samla in och packa i ordning. Projektet blev mycket mer omfattande än de från början hade tänkt sig. Det hela leddes av Enochia Anderson.

...fortsätter på baksidan

Allt som hör julen till med speciell uppmuntran för både volontärer och behövande känns redan ganska avlägset. Januari 2008 är också över. En hel del arbete har lagts ned på redovisningar och årsslut på det gångna året samt planeringar inför nya året.

**Vi vill verkligen tacka** alla trogna, trofasta givare. Och ett antal nya har glatt oss med sina insättningar. Många människor har under åren fått chansen till nytt och bättre liv, men ännu finns oändligt mycket som kan göras om det bara finns medel till det. **Så vi vill uppmuntra er att fortsätta stödja Stiftelsens arbete.**

Det är så lätt att allt kretsar kring oss själva och vårt, men Gud vill att vi ska dela med oss till de obemedlade, så att inte de heller lider nöd. Sådana regler instiftades redan på Mose tid. Man skulle t.ex. lämna kvar frukt på träden så förbipasserande som var hungriga kunde ta och äta.

*Du skall inte ta bort de sista druvorna på grenarna och plocka inte heller upp nerfallna druvor. Du skall lämna kvar det åt den fattige och åt invandraren. Jag är Herren, er Gud. 3 Mos 19:10*

Idag i media går man mer och mer från information och fördjupning till förtylligande. Det kommer ideligen upp hur man föraktar Guds bud och lever för att behaga sig själv, efter sin lust. Man till och med gör populär underhållning med att håna Gud. **Det man sår får man skörda**, såväl gott som ont, säger Guds Ord, så låt oss inte tröttna på att göra det goda.

Låt oss inte kompromissa för att bli accepterade. Rom 8:5, Gal 6:7-9. Låt oss verka för vår tro på vår arbetsplats och i vår vardag.




## Efterkoloniala problem fortsätter i Portugal även idag



*Nya flyktingar med barn kommer till Portugal från alla håll.*

Folk som jag möter i Sverige, säger att de trodde att fattigdomen var över i Portugal, men förvånas, då de får höra att Portugal fortfarande är ett av Europeiska Unionens fattigaste länder. Varje dag hjälper vi flyktingar som kommer i kläm mellan byråkrati och skrupelfria arbetsgivare.

Ur folkmun i Portugal, hör man hur de inte hittar jobb, hur stora firmor flyttar till Kina, hur högutbildade arbetslösa från östländerna får jobben...

**Sanningen är den att tusental idag får matpaket av matbanken och hundratusental kan varken läsa eller skriva.**

Portugal har haft EU's ordförandeklubba tre gånger redan. De har hanterat allt möjligt som; flyktingströmmar, ekonomiska avtal, miljöproblem och annat, medan de själva står mitt i efterkoloniala problem. Sedan 70-talet har invandringen hela tiden ökat och statistiken är otydlig då endast de som finns i landet legalt räknas. Köerna ringlar långa bland de som är i Portugal och söker legal status. **De och deras familjer lever under tragiska konditioner och vi hjälper dem en och en.**

Vi i stiftelsen kan inte bara stå vid sidan och se på hur barnen har det svårt. Deras hårt arbetande föräldrar får inte lön från europeiska arbetsgivare som missbrukar den svaga position arbetstagarna är i och betalar inte ut löner. De vet att de inte kan gå till domstol och kräva sin lön. De största utländska legala grupperna idag är från Ukraina, Cap Verde, Brasilien, Angola och Guinea-Bissau. Alla medborgare med afrikansk härkomst och har störst svårigheter i det nya Europa.

**Det är mest bland dessa Stiftelsen arbetar.**