



Forts. från sid 1

”Ett barn har blivit fött åt oss. Vi har fått en son av kunglig ätt. Regeringsmakten ska vila på hans axlar och de här kungliga titlarna ska han bära; ”Underbar”, ”Rådgivare”, ”Mäktig Gud”, ”Evig Fader”, ”Fridsfurste”. Hans väldiga fridsrike ska aldrig ta slut. Han ska regera från sin far Davids tron i fullkomlig godhet och rättvisa och han ska låta alla nationer i världen få uppleva rättvisa och fred. **Detta kommer att ske** därför att Herren, härskarornas Gud, har beslutat sig för att genomföra det!” diktat från bibeltexten i Jesaja 9:6-7, som är ”Dödhavsrollarna”, skrivna sju hundra år tidigare. Jesus fanns hos Gud innan han föddes och just därför blir han till genom jungfrufödseln.



TACK från Adonia:s ledare:

Vad motiverad jag blev av att läsa ditt Nyhetsbrev!
Jag skulle gärna bo närmre så jag kunde hjälpa till!

Mitt hjärta brinner också för de behövande och olyckliga! Vad bra att Maj-Lis Filantropiska Stiftelse finns! Halleluja! Paula



Tack från Adonia teamet genom Ana Rita Pinto

Vi, vill i vårt utskick 19/10/12 tacka särskilt Stiftelsen Maj-Lis, som stod för att så många barn/tonåringar fick delta i lägren i år...

TACK från Cátia som fick en dator och idag är läkare.

Syster är en av de mest betydelsefulla personerna i våra liv. Jag växte upp hela tiden med systems namn i munnen på hela familjen. All hjälp som vi fått finns sparad i våra hjärtan. Jag känner mig stolt att finnas i er vänkrets, för ni är en underbar människa med ett hjärta stort som hela världen...

Vi arbetar vidare med hemsidan. ”gilla” oss. Nu finns mer på engelska också. Anmälan till regelbunden uppdatering gör du på hemsidan: www.maj-lis.org eller direkt till styrelsen@maj-lis.org eller till adressen längst ned på sid. 2



Layout: Pilar Albuquerque.
Foto: fotograf: Hari; Maj-Lis: Mikael, Rume
Text: Bibel, Adonia, Cátia, Maj-Lis. Grafisk teckning: Hari, Samuel

Bankadress; Nordeabanken Sweden
SE 105 73 Stockholm
IBAN: SE1395000099602609004995
BIC/SWIFT: NDEASESS

PlusGiro 90 04 99-5

Ett Hopp i Mörkret

Nyhetsbrev från

Maj-Lis Filantropiska InsamlingsStiftelse

december 2012 – februari 2013

Herren är mitt enda hopp.

Han är mitt hopp. Jesaja 8;17

En regent väljs, men en kung eller drottning föds man till. Då England firar sin regent refererar reportern så artigt med; ”Her Majesty”. Alla visar så’n respekt och det känns så högtidligt. Hur fint ska det inte bli i himlen en dag, då vi ska komma inför Guds tron. Det ska bli lika för både monarker och furstar som för enkelt folk. **Nu är det JUL, nu ska vi fira Kungars Kung, Jesus.** Inte som om han låg kvar i krubban, utan så levande som han är. Fortsättning sid 4

När vi kommit upp till himlen,
får vi aldrig komma ned till
jorden nå’n mer gång då?
Jag skulle vilja kunna titta ner,
och så skulle jag vilja åka rutschkana
ända ner till jorden, med en stor, stor
gummimadrass att studsas på...
sagt av Daniel 4,9 år
ritat av Samuel 4,9 år

Julen 2012

Ge en julklapp, dela med dig en matpåse med det nödvändiga, plus lite extra, till den som annars inget skulle få.



Maj-Lis Filantropiska Stiftelse bildades 1988 och har under åren hjälpt tusenden.



Kära vänner och understödjare!

Julbrev 2012

Våra fyra ansvarsområden: barn, kvinnor, vuxna och katastrofsituationer ropar alla på vår uppmärksamhet. Barn har vi satsat på alla sommarmånader. Tack kära alla ni som hjälpt oss förverkliga projekt med barn- och tonårsläger. **Nu inför julen ger vi vårt stöd till de som lever i katastrofsituationer.** Det har under hösten varit otroliga demonstrationer. Vi vill göra allt vi kan, så långt möjligheterna räcker. Var med och dela med dig du också.

Den olyckliga situationen med hunger och arbetslöshet som också Portugal har hamnat i, har många orsaker; bränder, torka och skördar som slagit fel och inte bara avstannade arbeten. Sen förra året har 66 000 akademiker lämnat landet för att söka jobb i portugistalande länder och inom EU men beräknas nå hundra tusen innan årets slut, medan ca en halv miljon är analfabet och inte kan skriva eller läsa. Förr hjälpte vi folk med kläder så de kunde visa upp sig och söka jobb, men idag finns inte många jobb att få tag på. **Det största behovet är den dagliga födan. Alltså mat för dagen!** (då vi inte kan skapa jobb)

I julevangeliet i Lukas 2:11, står det: Herrens ängel sa till herdarna; "I dag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, han är Messias, Herren. "Vad ska vi då göra?" frågade folk Johannes döparen (Lukas 3:10-11) som svarade; Den som har två **skjortor** ska dela med sig åt den som ingen har, och den som har **bröd** ska göra på samma sätt."

God Jul önskar medarbetare och styrelse, samt familjen; Eskils och mina söners familjer.

Mikael och Ida arbetar glada vidare med kyrka och dessutom heltidsjobb. www.t-way.se



Daniel och Camila bor kvar i Portugal och D. pendlar i sitt jobb mellan olika länder och hemmet. Oscar 3, Oliver 1.



Samuel och Karin har i höst varit i Portugal, Karin mammaledig och Samuel gör sina jobb via datorn. Lucas 2 och Isabella född i mars.

Adress till Maj-Lis i Portugal:

Maj-Lis Johansson
Av. Anibal F da Silva 319, R/C
P-2775-692 CARCAVELOS, Portugal

Tel / Fax 00 351 214 560 147
Mob 00 351 936 465 389
www.maj-lis.org

Notiser från Portugal

-Var kommer barn ifrån som får åka på läger, undrar någon?

I år blev det särskilt bra då vi blandade barn från väldigt fattiga förhållanden, där de bor socialt, ofta en bit bort från centrum, med andra som kunde betala avgiften eller en del av den. De kom från hem med mer intellektuell stimulans, men som lever på ytterst små resurser och det gjorde skillnad från första dagen.

Ionela fick flickgruppens diplom

Du var med på lägret i Albarraque. Hur var det?

-Det var toppen! De lärde oss mycket om musik. Jag var med 7-15 åringarna. Vi lekte, vi simmade i bassäng, de talade om Gud, vi hade konsert.

Du fick diplom. Vad var det för?

-För bästa lägerdeltagaren, den som de tyckte hade lärt sig mest och skött sig bäst. Men det som gjorde mig allra mest glad var att jag fick lära mig be.

Blev du kompis med någon?

-Jag var vän med allihopa, varenda en. Men Sara blev jag särskilt glad för.

Vill du vara med på läger ett annat år och i så fall, varför?

-Det vill jag gärna om jag får. Det var så fint på gården Quinta Getsémani där vi fick bo och jag lärde mig mycket som gjorde mig glad. Alla var vänner. Det var väldigt bra så man skulle vilja vara där alltid. Och de talade om bra saker som kan hjälpa oss framåt.



Daniel sa en dag nyligen då vi åkte genom Stockholm. -Mamma Stockholm är så litet! -Vad menar du? Är Stockholm litet? -Ja, man åker ju igenom stan på bara en halvtimme, sa han. Efter att ha bott i skyskrapa på 27:e våningen i 17miljonstaden Shanghai och trängts i miljonstäder i årtal, såg han nu staden på ett nytt sätt.

När vi har projekt med barn, vill vi ge dem **perspektiv och framtidstro** så de kan se att Gud är större än deras problem och han kan hjälpa dem också i deras vardag. Att få höra om hur israeliterna gick torrskodda genom Röda Havet och hur Noa inte ens blev blöt - när resten av jordens befolkning drunknade. Att själva sätta tilltro till Gud och våga drömma och kunna ta rätta beslut. I projektet med konst, upptäcktes en grabb med ovanligt konstnärliga anlag. Han ska få hjälp till utbildning.



Adress till Stiftelsens styrelse:

Gunnel Sjöholm
Andréevägen 33
554 66 Jönköping, Sverige

PlusGiro 90 04 99-5

Tel. 036 - 14 03 60
Mob 070 - 489 34 13
styrelsen@maj-lis.org